

Efter Anders och Kerstin Johansson så kommer nu Gustav och Eva Jacobsson att vara Svenska kyrkans personal i Kina. Bara nästan på plats.... Gustav har precis anlänt till Hong Kong där vi kommer bo, medan Eva väntar på att en del pappersarbete ska bli klart.

Ja ni som redan flyttat från Sverige vet...

Hur det känns när man inte riktigt vet vad man ska packa. Hur det känns när man inte kommer ha så fysiskt nära till äldre föräldrar och släktingar. Hur det känns att lägga 800 mil mellan sig och "barnen" och vännerna. Våldigt många känslor medan vi stoppar ner kläder, böcker, foton. Inte för mycket, men helst inte för lite heller...

Från och med i höst kommer Gustav fungera som präst och Eva som församlingsassistent. Bostaden finns i Hong Kong, och ingen av oss är främmande för Hong Kong. -Nej vi har varit här många gånger. Vi älskar staden! Den är så vacker, gröna berg, blå himmel och vattnet.... Men varje månad blir det besök i både Peking och Shanghai.

-Ett slags vuxenäventyr, och en möjlighet att göra kyrka tillsammans med dom svenskar som rör sig i området. Det ska bli kul och spännande. Gustav har varit kyrkoherde i många år, Eva arbetar inom läkemedelsutveckling.

Sommaren i Sverige är segling för oss. Vi har seglat tillsammans sen vi träffades och våra pojkar hänger med så mycket de kan och hinner. Vi har tre vuxna söner, en som utbildar sig till båtbyggare, en till luftakrobat och en till civilingenjör. Den här sommaren har segelturerna blivit kortare, men det finns mycket vackert på nära håll.

Rötterna i norrland

Både Gustav och Eva har rötterna norrut, även om Uppsala har varit hemmastad i över trettio år nu. Det där med rötter är intressant. Trots att det var längesedan vi flyttade till Uppsala så känns det på insidan att man är från norrland. Mer och mer ju äldre man blir verkar det som...

Framtiden

Så vad kommer hända nu i Svenska kyrkan i Peking, Hong Kong och Shanghai och (och även Taiwan)? Uppdraget att fira gudstjänst, döpa, viga konfirmera är förstås grunden för kyrkan, ett slags ansvar. Det finns så många som kan skapa viktiga och fina mötesplatser. Men vem ska samla Svenskar utomlands för att fira gudstjänst om inte kyrkan? Och det finns självklara traditioner, som Lucia och adventsgudstjänster till exempel, men det är utmanade att fundera över vad vi kan göra mer.

Vänskapen

Det är meditationen som fört oss till Kina och Hong Kong genom det ungdomsprojekt vi har drivit under många år där ungdomar från Hong Kong och Sverige fått möta varandra och lära sig mer om andlighet och djupmeditation. Vilka erfarenhetsutbyten vi fick vara med om, vilken vänskap! Ungdomarna fortsätter att utveckla sina kontakter. Några av ungdomarna från Hong Kong valde att studera svenska, några studerar nu i Sverige och några av de svenska fortsätter att komma tillbaka till Hong Kong, igen och igen.

Att vänskap bygger broar är något som vi fått se i praktiken, och egentligen är det kanske inte svårare än så? Att låta vänskapen binda oss samman.